



Gränslandet– en resa i tid och rum

För några år sedan var jag på NATO skolan i Oberammergau i Tyskland. Jag skulle delta i en internationell utbildning för fältpräster. En förmiddag skulle ägnas åt Islam. En professor från något närliggande universitet var annonserad men i sista stund meddelades att han blivit sjuk. Goda råd var dyra. Kursledningen lade sina pannor i djupa veck. Efter en rast gavs beskedet att man hittat en ersättare. En turkisk flygofficer som också befann sig på skolan hade lovat att ställa upp. Inte för att jag har något emot turkiska flygofficerare men mitt tvivel på föreläsningens kvalitet var betydande. När timmen väl var slagen och den nyss inkastade ersättaren gjorde entré på scenen uppfylldes alla yttre fördomar. Fram klev en kortsnaggad, brunbränd, välrakad flygare iklädd bomberjacka med solglasögon i pannan och ett bländande leende. Sinnebilden var komplett och vad skulle denna skyltdocka kunna bidra med under de närmaste två timmarna? När vi närmade oss lunch frågade vår vän på scenen om han kunde få dra över tiden något. Än så länge hade han ju bara uppehållit sig vid Islam i dåtid men ville också säga något om Islam idag, så som han uppfattade saken. Från oss i auditoriet kom ett rungande JA. Självklart. Denne flygofficer hade fullständigt trollbundet oss med sin framställning. På ett självklart sätt hade han, utan manus eller stolpar, berättat om Abraham, Sara, Hagar, Isak, Ismael, Jakob och alla de andra historiska personerna inom Islam. Han kunde sin historia och berättelsen var levande för honom. I ett ögonblick insåg jag vilken skatt det är att ha den kulturella historien levande och klar. I vår kultur är bibelhistorien höljd i dunkel för de flesta. Få skulle kunna göra samma presentation som vår turkiske vän gjorde.

I Pater Noster kyrkan i Göteborg finns sedan en tid en fantastisk utställning. Pedagogerna Lena Forsberg som i många år arbetat med ungdomar och skolkontakter i Svenska kyrkan har producerat utställningen. Lenas utgångspunkt att berätta den bibliska historien men också lyfta fram att kristna, judar och muslimer har en gemensam berättelse. Onsdagen den 10 mars hade Personaltjänstförbundet i Väst förlagt sitt årsmöte till Pater Noster kyrkan. Under en timmas tid tog Lena med oss på en spännande resa i tid och rum. Toras, Bibelns och Koranens berättelser om skapelsen, drömmen om det goda livet som gick i krasch med Kain och Abels brödras mord, Isaks offer till Gud och mycket mer presenterades på ett fascinerande sätt. Än en gång blev det så klart hur viktigt det är att ha sin egen historia levande. Inte bara den egna bakgrunden blir tydlig utan också att vi delar så mycket, judar, kristna och muslimer.

Av Anders Radix, fpfv.



Foto: Thomas Perdsjö